

Eeuwig Licht

Wat ik zie deze nacht is een baby in
Een kribbe, Zijn ouders onwennig ernaast.
Als herders en wijzen de stad
Binnendringen, zingen eng'len een Gloria.

Bron van leven, God met ons.
Hier en hier en één van ons, niemand zag ooit Gods eeuwig licht.
Maar nu de verlosser er is, zien wij Gods aangezicht.

O ik vind het soms moeilijk om richting te
Vinden en ik vraag me af waarom wij hier zijn.
Maar als ik kijk naar dit wonder,
Naar dit Koningskind merk ik dat al mijn twijfel verdwijnt.

Bron van leven, God met ons.
Hier en hier en één van ons, niemand zag ooit Gods eeuwig licht.
Maar nu de verlosser er is, zien wij Gods aangezicht.

O en nu ben ik op weg gegaan en ik zoek in het diepst van mij ziel.
Ik richt mijn blik naar boven om U te zien.

O en nu ben ik op weg gegaan en ik zoek in het diepst van mij ziel.
Ik richt mijn blik naar boven om U te zien. Laat mij Christus zien.

O en nu ben ik op weg gegaan en ik zoek in het diepst van mij ziel.
En richt mijn blik naar boven om U te zien.

Bron van leven, God met ons.
Hier en hier en één van ons, niemand zag ooit Gods eeuwig licht.
Maar nu de verlosser er is, zien wij Uw aangezicht.

En als mijn hoop is vervlogen en alles lijkt vergeefs.
En ik het echt niet meer weet.
Dan bent U het antwoord,
Die Mens werd voor mij, het teken dat U om mij geeft.